



رابطة برلمانيون لأجل القدس  
Parliamentarians for Al Quds

# FILISTINLI ESIRLER ÖLÜMÜNE İŞKENCE





رابطة برلمانيون لأجل القدس

Parliamentarians for Al Quds

## Giriş

İsrail işgal güçleri, işgal yılları boyunca binlerce Filistinliyi insanlık dışı gözaltı koşullarında ve uluslararası yasa ve normları ihlal ederek gözaltına aldı. Onlara karşı şantaj, fiziksel ve psikolojik işkence kullandı. Aynı zamanda Filistin Yasama Konseyi milletvekillerini ve akademisyenleri, siyasi ve insan hakları liderleri tutukladı.

7 Ekim'de Filistin halkına karşı yürütülen soykırım savaşının başlamasından bu yana işgal güçleri, 1948 yılında işgal edilen topraklardaki, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik tutuklamalarını artırdı. Soykırım savaşı sırasında işgal ordusu keyfi tutuklamalar gerçekleştirdi ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce Filistinli esirin Gazze Şeridi'nden zorla tutuklanmasına sebep oldu. İşgal güçleri, tutuklu bulunan kişilerin durumlarını ve tutukluluk koşullarını açıklamayı reddetmektedir. Ayrıca hapishanelerini "yaşayan mezarlıklara" dönüştürmüş durumdadır. Esirlere karşı her türlü işkenceyi uygulamakla beraber cezaevi yönetimi, esirlere yönelik işlediği suçları ifşa etmeyi kabul etmeyerek büyük bir karartma çabası içerisindedir.

Esirlerle ilgili kuruluşlar, İsrail ordusu güçleri tarafından çeşitli süreler boyunca gözaltında tutulmaları sırasında Filistinli esirlere yönelik kasıtlı cinayetlere, keyfi ve yargısız infazlara, hapishanelerde işkence altındaki cinayetlere, cinsel taciz ve tecavüz tehditlerine, cinsel istismara, işkenceye ve insanlık dışı muameleye maruz kaldıklarını belgelediler.

İşgal güçleri günlük olarak esirlerin yer aldığı zindanları basıyor ve burada mahkumlara karşı cop, silah, gaz ve plastik mermiler kullanarak ve şiddete kullanarak onlara saldırıyor. Ayrıca askerler, fiziksel yaralanmalara neden olmak için kasıtlı olarak onlara şiddetle saldırıyor, daha sonra tedavilerini ihmal ediyor ve kasıtlı olarak onları tedavi ettirmiyor.





## ➤ Esirlerle İlgili İstatistikler

01

İsrail işgal hapishanelerinde Mart ayının başına kadar toplam Filistinli esir sayısı, aralarında 228 esir ve 460 çocuk olmak üzere toplam 9.400 esir bulunmaktadır.

02

Soykırım savaşının başlamasından bu yana işgal hapishanelerinde 16 esir şehit olurken, işgal güçleri Gazze'den esirlerden kimliği belirsiz onlarca ceset teslim etti.

03

İşgal güçleri, aralarında 40 çocuk ve 37 gazeteci dahil olmak üzere 3.558 Filistinliyi, idari olarak gözaltına aldı.

04

İşgal güçleri, esirlerin eşlerini, annelerini ve kız kardeşlerini üzerlerine baskı yapmaları için tutuklama politikası izlemektedir. Bununla birlikte Gazze'den esir tutulanlar hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

05

Müebbet hapis cezasına çarptırılan esir sayısı 597 Filistinliye ulaşmıştır.

06

İşgal güçleri, Filistin Yasama Konseyi'ndeki 17 milletvekilini tutukladı.

07

İşgal güçleri, el-Erkam mezarlığında aralarında 256 şehit olmak üzere 450 Filistinli cesedi alıkoymaktadır. Bunlardan 18'i işgal hapishanelerinde kalan ve orada ölen esirlere aittir.

08

Tutuklama çalışmalarına aşağıdakiler de dahil olmak üzere artan suçlar ve ihlaller eşlik etmektedir: Kötü muamele ve şiddet, esirlere ve ailelerine yönelik tehditler, tahribat ve mal ve varlıklarına el koyma.

- Bu tutuklama çalışmalarına ek olarak, işgal güçleri esirlerin ailelerinin üyeleri de dahil olmak üzere sahada ölüm infazlarını gerçekleştirdi.
- Bu veriler, işgal güçlerinin bunları açıklamayı reddetmesi, ortadan kaybolmalarının devam etmesi veya uluslararası kurumların esirlerin durumlarını gözden geçirmelerine izin vermemeleri nedeniyle Gazze'den herhangi bir tutuklama vakasını kapsamamaktadır.



## ► Yasadışı Savaşçılar Yasası

8 Ekim'de İsrail ordusu Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nden Filistinli esirlerin, Gazze'den esirlerin Beersheba yakınlarındaki bir ordu yerleşim yeri olan Sedet Yaman adlı bir kampta esir alınmasını öngören "Yasadışı Savaşçılar Yasası" kapsamında değerlendirilmesine ilişkin bir emir yayınladı.

Yasa, İsrail işgal ordusu askerlerine, esir ve tutukluları uluslararası insani hukuk ve insan hakları standartları tarafından kendilerine sağlanan tüm haklardan mahrum bırakan "yasadışı savaşçılar yasa" çerçevesinde yasal statülerine göre kendilerine sağlanan yasal koruma dahil Gazze Şeridi'nde keyfi, ayırım gözetmeksizin ve büyük çaplı tutuklamalar yapma yetkisi vermektedir.



Bu yasaya göre, bir esir, üçüncü Cenevre Sözleşmesi uyarınca bir savaş esirine veya 1949 Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve Cenevre Sözleşmelerinin ilk protokolü uyarınca gözaltına alınan kişilere yapılan muameleyi görmez. Bu yasa, Gazze'de soykırım suçunun başlamasıyla değiştirildi. Şöyle ki, Filistinlilerin, esir alınması veya avukatının görme hakkına sahip olmadığına dair gizli kanıtlara dayanarak süresiz olarak uzatılabilen 75 gün boyunca

gözaltına alınmalarına izin verilir, bu da onu asgari adil yargılanma standartlarıyla savunma ve yargılama hakkında mahrum bırakmaktadır.

İsrail cezaevi otoritesi tarafından elde edilen verilere göre, söz konusu yasa uyarınca Gazze'den gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı yaklaşık 800 esir olarak gerçekleşti. Ayrıca binlerce kişi askeri gözaltı tesislerinde tutulmaktadır.



## ➤ Esirlerin Sahada İnfazı

İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım savaşının başlangıcından bu yana, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli esirlere ve tutuklulara karşı korkunç suçlar işledi. Onları işkenceye maruz bıraktı ve başta Gazze olmak üzere hukuk ve yargı dışında keyfi infazlar gerçekleştirdi. Sayıları belli olmayan bir çok kişi de ordu yerleşim kamplarında işkence altında öldürüldü.



İşgal ordusu, Gazze'ye akın ettiği bölgelerde aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu yüzlerce Filistinliyi evlerinden veya güçlerinin bastığı sığınma merkezlerinden esir aldı. Belgeler ve videolar, düzinelerce kişinin saha infazlarına ve keyfi saldırılara maruz kaldığını belgeledi. Bu, ordunun askeri operasyonları sırasında gerçekleştirdiği geniş çaplı saha cinayetleri ve infazlarının, ev ve barınak merkezlerine saldırmasının bir uzantısıdır.





İşgal güçleri Gazze'den zorla esir aldıklarını saklamakta ve sayılarını, isimlerini, koşullarını veya tutuklu buldukları yerleri açıklamamaktadır. Bu durum, işkence altındaki cinayetle ilgili bu suçlar ve Filistinlilere karşı işlenen keyfi, yargısız infazlar için hesap vermeme ve cezadan muaf olma şansını artırmaktadır.

İşgal güçleri, isimleri bilinmeyen onlarca cesedi teslim etti. Ayrıca kimliği veya tutuklanmalarıyla ilgili diğer ayrıntılar hakkında herhangi bir bilgi olmaksızın birkaç kişinin cesetleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla teslim edildi. Bu cesetlerin bir kısmı, ordu tarafından daha önce gözaltına alınmış olan Filistinlilere aitti ve cesetlerinde ölüme yol açan işkence ve şiddet belirtileri yer almaktaydı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işlediği keyfi tutuklama ve ortadan kaybolma olaylarının devam etmesi, ailelerin dağılması ve internetin ve iletişimin neredeyse kalıcı olarak kesilmesi ve rapor almanın zorluğu nedeniyle Gazze'den Filistinli esirlerin sayısı hakkında henüz kesin bir istatistik yoktur. Fakat ön tahminler, en az 200 kadın ve çocuk da dahil olmak üzere üç binden fazla esir almanın kaydedildiğini göstermektedir. Bununla birlikte esir tutuldukları yerler veya onlara yönelik koşullar ve suçlamalar hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

## ► Kadın Esirlere Yönelik Cinsel Saldırıları

İnsan hakları merkezleri ve medya, Gazze Şeridi'nden Filistinli kadın esirlerin İsrail ordusu güçleri tarafından çeşitli süreler boyunca gözaltında tutulmaları sırasında soyulma, cinsel taciz ve tecavüz tehditleri yoluyla cinsel şiddete, işkenceye ve insanlık dışı muameleye maruz kaldıklarına dair tanıklıklarını belgeledi.

Çeşitli tutukluluk sürelerinin ardından kısa sürede serbest bırakılan esirlerin ifadelerinde işkenceye kadar acımasız uygulamalara maruz kaldıkları da yer aldı. Bu ifadeler, onları vahşice darp etmeyi, subayların emirlerine uymazlarsa tecavüzle tehdit etmeyi, erkek askerlerin önünde tamamen soyunmaya ve arama yapmaya zorlamayı, onlara küfür etmeyi, uzun süre kelepçelemeyi ve gözlerini bağlamayı, onları çok soğuk bir ortamda açık hapishanelerde tutmayı, yiyecek, ilaç, gerekli tedavi ve kadın malzemelerinden mahrum bırakmayı, çocuklarını görmekten mahrum bırakmakla sürekli tehdit etmeyi ve esir tutulduklarında ordunun ellerinde bulunan paralarını ve mallarını yağmalamayı kapsamaktadır.

Birleşmiş Milletler uzmanları tarafından yapılan açıklamada, Filistinli kadın ve kızların Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da cinsel şiddet, tecavüz ve tehdit ve işkencelere maruz kalması ve sağlık hizmetlerinden ve yiyeceklerden mahrum bırakılması dahil olmak üzere maruz kaldıkları ağır insan hakları ihlallerine ilişkin güvenilir raporlara ilişkin endişeler dile getirildi.

İnsan hakları konseyi tarafından atanan bağımsız BM uzmanları, esirlerin aşağılayıcı görüntülerinin işgal askerleri tarafından internete yüklendiğini, Filistinli sivil kadın ve kızların yaygın şekilde öldürüldüğünü söyledi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları izleme örgütü, tüm bu ihlallerin başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki tüm Filistinlilerin insanlıktan yoksun bırakılması bağlamında gerçekleştiğini ve bu nedenle kendilerine karşı işlenen tüm suçları haklı çıkardığını ve normalleştirdiğini vurguladı.







Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları izleme örgütü, İsrail'in Filistinli kadın esirlere karşı işkence uyguladığına, onlara insanlık dışı muamelede bulunduğuna, tecavüz etmek ve tecavüz tehditlerinde bulunmak, hayayı zedelemek, kutsallara saygısızlık etmek, kıyafetlerini soymak, onurlarına saldırmak ve kasıtlı olarak şiddetli darp etmek ve ıstırap vermek de dahil olmak üzere onlara karşı çeşitli cinsel şiddet biçimleri uyguladığına dikkat çekti. Bunlar savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kategorisinde sayılır. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsüne göre bunlar kendi başlarına suçlardır. Buna İsrail'in geçen yıl yedi Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım suçu da eşlik etmektedir.

Euro-Med, özellikle artan keyfi gözaltı, ortadan kaybolma, idari gözaltı ve Gazze Şeridi'ndeki tutuklu ve esirlerle ilgili uluslararası hukuka aykırı yasadışı savaşçı yasasının uygulanmasıyla birlikte Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne sorumluluklarını yerine getirme ve başta kadın ve kız çocukları olmak üzere İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin koşullarını teyit etme ve tutukluluk koşullarını sorgulama ve kayıp kişileri arama çağrısını yeniledi.

Kızıl Haç'ın, İsrail'in kendisine verilen görevleri yerine getirmesine, özellikle Filistinli tutukluları ve esirleri ziyaret etmesine izin vermeyi reddettiği her seferinde kamuya açık tutumlar sergilemesini ve açıklamalar yapması gerektiğini vurguladı.

İşgal ordusu, birçok uluslararası kınamaya ve esir ve tutukluların haklarını ve güvenliğini garanti altına alma taleplerine rağmen, cinayet, kötü muamele ve insan onurunu aşağılayıcı muamele ve asgari temel haklardan yoksun bırakma gibi utanç verici işkence biçimleriyle hapishanelerini ve gözaltı merkezlerini "Guantanamo" hapishanesinin daha kanlı versiyonlarına dönüştürdü.



# ► Filistin Yasama Konseyi Milletvekillerinin Hedef Alınması

Filistin halkının bakanlarının ve milletvekillerinin kaçırılması tehlikeli bir tarihsel emsal ve yeni bir siyasi suç oluşturdu. Yasama Konseyi'nin otoritesini ve çalışmalarını baltalamak ve Filistin siyasi sistemini zayıflatmak amacıyla, en temel uluslararası norm ve sözleşmelerin bariz bir ihlali, meşru Filistin kurumlarına ve temsilcilerine karşı apaçık bir saldırganlık ve sahip oldukları dokunulmazlığın en belirgin bir ihlali olarak kabul edildi. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 2. maddesinde belirtildiği gibi bireylerin siyasi görüşlerine dayanarak tutuklanamayacağını onaylanmıştır: "İşbu sözleşmeye taraf her devlet, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, zenginlik temelinde herhangi bir ayırım gözetmeksizin, burada tanınan haklara saygı göstermeyi ve bu hakları kendi topraklarında ve yetki alanı içinde bulunan tüm bireylere sağlamayı taahhüt eder." (16 Aralık 1966 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2200a (d-21)).



Bununla birlikte, Filistinli siyasi liderler, işgalin Filistin siyasi sürecini bastırmaya yönelik devam eden politikalarının ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının kullanılmasının bir parçası olarak periyodik olarak tutuklanmaktadır. Bu politika son yıllarda Yasama Konseyi milletvekillerine karşı yoğunlaşmıştır. İşgal güçleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 2006'daki Milletvekilleri seçimleri sırasında, hem parti-nin seçim propagandası faaliyetlerine katılımları hem de partinin çeşitli bölgelerinde ki belediye seçimlerine katılımları nedeniyle seçimlere katılan "Değişim ve Reform" Partisinin yaklaşık 450 üyesini ve destekçisini hedef alan geniş çaplı bir tutuklama çalışması başlattı. Tutukluların çoğunluğu çeşitli sürelerle idari tutukluluğa sevk edilmiş, bazıları ise seçim günü serbest bırakılmıştır.



2009 yılında işgal güçleri Yasama Konseyi milletvekillerinin neredeyse üçte birini tutukladı ve bu da meclisin toplanmasına mani oldu. İşgal güçleri 2017 yılında 14 milletvekili tutuklarken, 2018 yılında 6 milletvekili tutuklandı. 2019 yılında ise 11 milletvekili tutuklandı.

Son yıllarda, uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından Yasama Konseyi milletvekillerinden esir ve tutuklularla ilgili çeşitli kararlar alınmıştır. Avrupa Parlamentosu 5 Temmuz 2012'de işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'e yönelik politikasına karar verdi ve tüm Filistinli esirler için adil yargılanmak üzere Filistinlilerin İsrail makamları tarafından resmi bir suçlama veya yargılanmadan idari tutukluluğa son verilmesi ve Filistin Yasama Konseyi milletvekilleri ve idari tutuklulara özel dikkat gösterilerek Filistinli siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Parlamentolar Arası Birliği (IPU), 5 Nisan 2012'de oybirliğiyle kabul edilen bir karar yayınladı. Kararda, Yasama Konseyi milletvekillerinin tutuklanmasını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi ve derhal serbest bırakılmalarını talep etti.



# 5. PARLAMENTERLER ARASI KUDÜS PLATFORMU .KONFERANSI

THE FIFTH CONFERENCE OF THE LEAGUE OF PARLIAMENTARIANS FOR AL-QUDS

المؤتمر الخامس لرابطة برلمانيون لأجل القدس

FİLİSTİN İÇİN ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK - FREEDOM & INDEPENDENCE FOR PALESTINE - الحرية والاستقلال لفلسطين



Website



[www.LP4Q.com](http://www.LP4Q.com)



Parliamentarians for al-Quds