



رابطة برلمانيون لأجل القدس
Parliamentarians for Al Quds

İŞGAL ALTINDAKİ KUDÜS

**BÜYÜK TEHLİKELER
VE ARTAN SALDIRILAR**



İçerikler

01 Kudüs'teki Büyük Tehlikeler:

- Birincisi: Siyasi Tehlikeler
 - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya egemenliğini dayatmaya çalışması
- İkincisi: Saha Tehlikeleri

Kutsal Mekanlar

- Mescid-i Aksa
- Mescid-i Aksa Çevresinin Yahudileştirilmesi
- Hristiyan Tapınakları

Filistin Topraklarının Hedef Alınması

- Yahudi Yerleşimleri
- Müsadere
- Evlerin Yıkılması

Filistinli İnsan

- Tutuklamalar
- Kimliklerin Geri Alınması
- İşgal altındaki Kudüs'te Filistinlilerin Öldürülmesi

02 İkincisi: Öneri ve İstekler

➤ Önsöz

İşgal altındaki Kudüs şehri ve Mescid-i Aksa'nın karşı karşıya olduğu tehlikeler, İsrail işgalinin her geçen yıl şehir üzerindeki tam kontrolünü empoze etme girişimlerinin artmasıyla birlikte giderek artmaktadır. İşgalin çeşitli kolları, kutsal yerleri Yahudileştirmekten ve sakinlerini yerlerinden etmeye çalışmaktan ve orayı simge yapıları ve nüfusuyla bir Yahudi şehrine dönüştürmekten geri durmamaktadır.

Dini Siyonizmin yükselişi ve İsrail siyasetindeki en önemli ortağa dönüşmesi, özellikle dini ve demografik açıdan Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların tırmanmasına katkıda bulunmuştur.

Bu rapor, başlıca büyük tehlikelere ışık tutmakta ve işgal altındaki Kudüs'teki Yahudileşme gerçeğini ve Kudüslülerin işgal güçlerinin ırkçı politikalarından en belirgin sıkıntılarını not etmek için bir dizi veri sunmaktadır.



► Kudüs'teki Büyük Tehlikeler

Birincisi: Siyasi Tehlikeler

İşgalci İsrail'in dini, siyasi, hukuki ve güvenlik düzeyleri/kurumları, Mescid-i Aksa'nın kaderini belirlemeye ve Mescid-i Aksa üzerinde tam İsrail kontrolü sağlamaya çalışmaktadır. Bu durum bir dizi gelişmeye yol açmıştır. Dini düzeyde, birçok haham, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesini yasaklayan resmi Yahudi dini fetvasını, temizlik şartını aşmaya çalışmakta ve yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya girmeye teşvik etmektedir. Son olarak, mutlak temizlik şartını aşmak için "Kızıl İnek" efsanesini yerine getirme girişimleri oldu.

"Tapınak örgütleri", Mescid-i Aksa'daki İslami mevcudiyetinin hedef almalarını hızlandırdı. Yahudi mevcudiyetinin sağlanması ve Müslüman mevcudiyetinin daha fazla abluka uygulanması noktasında İslami Vakıf Kurumunun rolünü manipüle etti. Tapınak örgütlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırıların gerçekleşmesini sağlayan işgal polisi ile yaptığı işbirliği sayesinde başarabildiği şey de tam olarak budur.

”
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya egemenliğini dayatmaya çalışması

ikincisi: Saha Tehlikeleri

01 Kutsal Mekanlar

İşgal güçleri hem Müslüman hem de Hıristiyan kutsal alanlarını hedef almakta ve Müslümanların ve Hıristiyanların işgal altındaki Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ve Hıristiyan kiliselerine erişimine çeşitli kısıtlamalar getirmektedir. Dini kutlamalarını, ibadet mevsimlerini engellemekte ve ibadet edenlere ve ibadet edenlere saldırmaktadır. Dini ritüellerini, ibadet vakitlerini engellemekte ve namaz ve ibadet edenlere saldırmaktadır.

01 Mescid-i Aksa'nın Hedef Alınması

Mübarek Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar, neredeyse günlük izinsiz girişlerden, meydanlarında halka açık Yahudi ritüellerinin yerine getirilmesine ve namaz kılan ve ibadet eden Müslüman mevcudiyetinin hedef almasına kadar uzanmaktadır. Ayrıca Mescid-i Aksa'nın altında ve çevresinde kazılar yapılmakta ve dini yapıları Yahudileştirme projeleriyle yahudileştirilmektedir.

İşgal güçleri neredeyse her gün Mescid-i Aksa'ya saldırılar düzenlemeye ve içindeki Yahudi mevcudiyetini yoğunlaştırmaya çalışmaktadır. Mescid-i Aksa'yı veya bir kısmını izinsiz giriş yapanların ibadet ettiği bir alana dönüştürme, bir sinagog inşa etme veya Yahudilerin ibadetleri için tahsis etme çabası içerisindedir.

İşgal güçlerinin Yahudileştirme birimleri Mescid-i Aksa'ya yönelik akınları tırmandırmaktadır. Mescid-i Aksa'yı kirletmek, Müslümanlara saldırmak ve akınlara katılanların sayısını artırmak için Yahudi ve ulusal bayramlarını birer vesile olarak kullanmaya çalışmaktadır.

Yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya yapılan akınlara katılmaya çekmeye çalışan "Tapınak örgütleri"nin çalışmalarının yanında, Askeri üniformaları işgalci askerler, Yahudi öğrenciler ve özellikle Talmud enstitüleri öğrencileri ve "Tapınak" hakkında bilgi edinen turistler bu izinsiz girişlere katılmaktadır.

2009-2023 Yılları arasında Mescid-i Aksa'ya izinsiz giren yerleşimci sayısı yaklaşık 303.284 kişi olurken, 2022-2023 yıllarında yaklaşık 96 bin kişi Mescid-i Aksa'ya izinsiz giriş yaptı. Bu, 2009 ve 2017 yılları arasındaki Mescid-i Aksa'ya izinsiz girişlerin sayısından daha fazladır.

İşgal güçleri, namaz kılanlara ve murabıtlara saldırmak, onları Kudüs ve Mescid-i Aksa'dan uzak tutmak ve namaz kılmalarını engellemek, onları tutuklamakla beraber ağır mali para cezaları uygulamak suretiyle Müslümanları uzaklaştırmaya çalışmaktadır.

İşgal güçleri, uzaklaştırma cezasını, murabıtlara ve neredeyse günlük izinsiz girişlerle mücadele eden kişilere karşı cezai bir önlem haline getirmiştir. Uzaklaştırma süreleri 3 gün ile 6 ay arasında değişmekte ve 2013-2023 yılları arasında Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılan Filistinlilerin sayısı yaklaşık 3.501 Filistinliye ulaşmış durumdadır.

02 Mescid-i Aksa Çevresinin Yahudileştirilmesi

- İşgal güçleri Kudüs şehrinin kültürel ve tarihi kimliğini değiştirmek ve Mescid-i Aksa'yı onlarca Yahudi simgesiyle kuşatmak için çalışmaktadır. Çeşitli İsraili yetkililer, "Kutsal Bölgenin Restorasyonu" projesi kapsamında Eski Kudüs şehrinin altında ve çevresinde bir Yahudi kentinin kurulması, bir tünel ağına bağlanması ve bir kısmının müze ve sinagog haline getirilmesi noktasında çok sayıda kazı gerçekleştirmektedir.
- İşgal güçleri, Mescid-i Aksa'ya hücum operasyonlarını yönetmeyi ve şehrin Arap ve İslami görünümünü bozmayı amaçlayan Yahudileştirme anıtlarının inşasını hızlandırdı. Bu anıtların inşası, 2010 yılında harabe Sinagogu'nun açılmasından bu yana kesintisiz devam etmektedir.
- İşgal güçleri, eski Kudüs şehri ve çevresinde 100'den fazla sinagog ve Yahudi okulu inşa etti. Bunların en önemlisi uzak batı duvarından birkaç metre uzaklıktaki "Strauss Evi" projesidir.



03 Hristiyan Kutsal Mekanları

- İşgal güçleri, Hristiyan bayramlarının kutlanmasını engelleyerek, kiliselere saldırarak, yönetimlerine müdahale etmeye çalışarak ve Hristiyan vakıflarına el koyarak Hristiyanları ve kiliselerini taciz etmektedir.
- İşgal güçlerinin politikaları, Hristiyan sayısında önemli bir azalmaya yol açtı. Bugün Hristiyanlar Kudüs nüfusunun sadece % 1'ini oluşturmakta ve sayıları 2021'de Kudüs'te yaklaşık 16.200 geçmemektedir.
- 2023 yılı, Kudüs'teki Hristiyanlara, kutsal yerlere, mülklere, vakıflara, kiliselere ve Hristiyan mezarlıklarına karşı Siyonist saldırganlığın büyük ölçüde tırmanmasına tanık oldu. Saldırıları, kilise saldırıları, bayram ibadetlerine yönelik saldırıları da kapsamaktadır.



02 Halkın ve Yapıların Yahudileştirilmesi

01 Yahudi Yerleşimleri

- Yahudi yerleşimi, işgalci devletin demografik dengeye müdahale etmeyi amaçlayan politikalarının bel kemiğini oluşturmaktadır. İşgalci devletin verilerine göre Yahudilerin çoğunlukta olduğu mahallelerde yaklaşık 174.500 yerleşim birimi bulunmaktadır. İşgalci devlet her geçen yıl bu varlığını artırmaktadır.
- 2023'te İsrail hükümeti, işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda, yeni yerleşim yerleri veya yerleşim yerlerini genişletmeleri için 12.200 konut da dahil olmak üzere yaklaşık 18.300 yerleşim konutu inşa etme planlarını onayladı.
- İşgalci devletin 2023 yılında Kudüs'te inşa etmeye başladığı veya inşa etmeyi planladığı yerleşim konutlarının sayısı 23.000'den fazla konuta ulaştı.

02 Müsadere

İşgal güçleri, işgal altındaki Kudüs'teki bir dizi Filistin mahallesini tahliye etmeye çalışmaktadır. 2023'ün başından bu yana, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalle sakinlerinin sürekli hedef alınmasına ek olarak, Han el-Ahmar mahalle sakinlerinin yerinden edilmesi konusu yeniden gündeme getirildi. Bunlar yoğun nüfuslu Filistin mahalleleridir.

03 Evlerin Yıkılması

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre işgal güçleri 01/01/2009 - 01/03/2024 tarihleri arasında işgal altındaki Kudüs'te yaklaşık 1869 ev ve tesisi yıktı. Bu, yaklaşık 3.848 Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtı ve 49 binden fazla kişi bundan zarar gördü.

03 Filistinli İnsanın Hedef Alınması

01 Tutuklamalar

- 2023 Yılında Kudüs'te 53 çocuk, 643 genç ve 165 kadın olmak üzere 3.261 tutuklama gerçekleşti.
- Ekim ayında Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının başlamasından bu yana yıl sonuna kadar 987 tutuklama gerçekleşti.
- İsrail işgal güçleri, 2021, 2022 ve 2023'te işgal altındaki Kudüs'ten yaklaşık 9.052 Filistinliyi tutukladı. Bu şehrin toplam Filistin nüfusunun yaklaşık% 2,5'ine tekabül etmektedir.

02 Kimliklerin Geri Alınması

İşgal güçleri, Kudüslülere daimi ikamet/kimlik kartlarını geri alarak kentteki Filistin varlığını sınırlamaya çalışmaktadır. 1967-2021 yılları arasında işgal altındaki Kudüs'te yaşayan 14.727 Filistinlinin kimliği geri alındı.

03 İşgal Altındaki Kudüs'te Filistinlilerin Öldürülmesi

2023'te Batı Şeria, Kudüs ve 1948'de işgal edilen topraklarda 546 kişi şehit oldu. Bunların arasında işgal altındaki Kudüs'ten 19 şehit vardı. Ayrıca yaklaşık 8.574 Filistinli yaralandı.

04 Filistinlilerin Yaşamsal Sektörlerinin Hedef Alınması

Eğitim Sektörü

- İşgal güçleri, artan öğrenci sayısına ve dersliklerin eksikliğine rağmen Filistinli okulları desteklemek yerine okulları gerekli fondan mahrum bırakmaktadır. Filistin eğitim müfredatına bağlı kalan okulların durumu daha kötü bir haldedir. Bu okullar İsrail eğitim müfredatını reddetmekte ve ruhsatlarının geri alınmasıyla tehdit edilmektedir.
- İşgal güçlerinin okullara ve öğrencilere yönelik saldırıları, kötüleşen ekonomik koşullarla birlikte okuldan ayrılmaların artmasına neden olmaktadır. Zira 12 yıllık zorunlu eğitimi tamamlamayan Filistinli öğrencilerin sayısı yaklaşık% 32'ye ulaşmaktadır.
- 28/7/2022 tarihinde İsrail Milli Eğitim Bakanlığı, müfredatlarının "tehlikeli kışkırtma" içerdiğini iddia ederek 6 Filistinli okulun daimi işletme ruhsatlarını iptal etti.





Sağlık Sektörü

- İşgal güçleri işgal altındaki Kudüs'te Filistin sağlık sektörünün gelişimine kısıtlamalar getirmekte, Kudüslüleri İsrail sağlık sigortasına kaydolmaya zorlamakta ve bunu Filistinlilere ve sağlık sektörüne aynı anda baskı yapmak adına bir hamle olarak kullanmaktadır.
- Kudüs'teki sağlık sektörü finansman eksikliğinden, borç birikiminden muzdarip durumdadır. İşgal güçleri mevcut sağlık kurumlarını sıkılaştırmaktadır. 2022 yılının başında Kudüs'teki Makassed Hastanesi'nin borçları yaklaşık 200 milyon şekel'e (yaklaşık 60 milyon ABD Doları) ulaştı. Bu, hastanelerin tıbbi ekipman sağlama gücünü, çalışan personelin maaşlarını ödemeyi ve diğer hususları olumsuz etkilemektedir.

Kudüslülerin Ekonomisi

- İşgal güçlerinin Kudüslülere ağır vergiler koyma ve Kudüs'ü duvarla kuşatma politikaları, Kudüs'teki Filistin halkının yoksullaşmasına yol açmıştır. Zira ailelerin yaklaşık% 77,5'i yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.
- Vergilendirme neticesinde borç sıkıntısı yaşayan işletme sayısı 1000 işletmeye ulaşmıştır. 2020 Yılında kapanan işletme sayısı yaklaşık 800'e ulaşmıştır.

Üçüncüsü: Öneriler

İşgal altındaki Kudüs'teki işgal güçlerinin eylemlerini, Kudüs'e ve İslami ve Hıristiyan kutsal alanlarına yönelik saldırılarını ve dini ve demografik değişimi sağlamaya yönelik çeşitli girişimlerini suç sayacak yasa tasarılarının çıkarılması.

Kudüs ve Filistin meselelerini gündeme getirmek ve gerekli hukuki ve siyasi desteği sağlamak için dünya parlamentolarında Kudüs ve Filistin konusunda özel komitelerin kurulması.

İşgal devletinin Kudüs'e, halkına ve kutsal yerlerine başlattığı acımasız saldırıların durdurulması ve Kudüs ve oradaki kutsal yerler ile ilgili uluslararası kararların uygulanmasını sağlamak için acil uluslararası müdahalenin gerçekleştirilmesi.

Yerleşimin ve Yahudileştirmenin geçersizliğini teyit eden Kudüs ile ilgili uluslararası kararları uygulamak için işgal güçlerine daha fazla baskının uygulanması ve Kudüs'te gerçekleştirilen herhangi bir eylemin uluslararası toplum tarafından tanınmaması.

İşgal güçlerinin Kudüs'e, halkına ve kutsal yerlerine başlattığı şiddetli saldırıyı durdurmak için diplomatik araçların harekete geçirilmesi. Mescid-i Aksa'daki tarihi duruma saygı duyulması için işgalci güçlere baskı uygulanması.





Filistin halkının işgale direnme ve kendilerini, topraklarını, mülklerini ve kutsal yerlerini savunma hakkının desteklenmesi.

Medyada Kudüs'e daha fazla yer verilmesi, olayların tırmanmasına bağlı kalmaksızın şehirde olup bitenlerin medyada yer alması ve sadece işgal güçleriyle iletişime geçilmesi.

Mescid-i Aksa'yı hedef almada "Tapınak Örgütlerinin" rolünün göz ardı edilmemesi. Bu işgal hükümetine Mescid-i Aksa'ya akınlarında çok ileri giden aşırılık yanlısı grupların yok edilmesi için baskı yapılmasını gerektirmektedir.

İşgal güçlerinin Kudüslüleri yerlerinden etme planlarını, özellikle de Han el-Ahmar sakinlerinin, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalle sakinlerinin yerlerinden edilmesinin durdurulması.

Genel olarak Kudüslülerin ve özellikle Hıristiyanların çektiği sıkıntılara daha fazla dikkat çekilmesi ve işgal altındaki şehirdeki Hıristiyan kiliselerinin mülkünü müsadere etme ve zorla ele geçirme girişimlerinin durdurulması.

Kudüslülerin yaşamsal sektörlerine, özellikle eğitim ve sağlık sektörlerine destek verilmesi. Zira bunlar Kudüslülere işgalci sistemlere kurban gitmelerini engelleyen bir himaye niteliğindeki sektörlerdir.

5. PARLAMENTERLER ARASI KUDÜS PLATFORMU KONFERANSI

THE FIFTH CONFERENCE OF THE LEAGUE OF PARLIAMENTARIANS FOR AL-QUDS

المؤتمر الخامس لرابطة برلمانيون لأجل القدس

FILİSTİN İÇİN ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK - FREEDOM & INDEPENDENCE FOR PALESTINE - الحرية والاستقلال لفلسطين



Website



www.LP4Q.com



Parliamentarians for al-Quds